

Vreemd, vreemder, vreemdst eBay-rariteiten

Tuurlijk, op eBay kan je gewoon een dvd'tje kopen of een oude kleerkast verpatsen, maar er worden ook de meest waanzinnige dingen te koop aangeboden. Tijdens onze zoektocht naar info om dit nummer samen te stellen, zijn we op enkele vreemde objecten gestoten.



Het zonnige stadje Bridgeville in Californië.



Beginnerskit voor daklozen en bedelaars, inclusief 1 dollar startgeld.



Russisch gevechtsvliegtuig (MIG 21), exclusief raketten.



Karolyne Smith veilde tattoo-advertentie ruimte op haar voorhoofd.



Lot van 2 luchtgitaren.



Appel, gesigneerd door Adam en Eva.



Aangebakken koekenpan, met beeltenis van de Maagd Maria en het kindeke Jezus.



Een van de grootste objecten ooit verkocht op eBay: een onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog.



Tweedehands VW Golf van (toen nog) kardinaal Ratzinger. Habemus Volkswagen.



Opgezet tweehoofdige hertenkalf.

Op onze site www.clickxmagazine.be vind je in de rubriek AANVULLERS de links naar al deze (en nog meer) eBay-veilingen.